

Fotografier från Afghanistan

Två resor, 40 år av krig på Galleri Fotografi.

Eva Wernlid/fotograf

18 september - 6 oktober 2021

Bild 1

Drakflygning är mycket populär bland unga i Afghanistan, 2003.

Bild 2

För att ta sig in i **Panjshirdalen** är man tvungen att passera ett smalt pass. Här vinkar pojkarna farväl efter vårt besök 2003.

Bild 3

Bagerier finns i nästan alla gatuhörn i Kabul. Här bakas det traditionella brödet Naan. Det bakas i en så kallad tandooriugn över öppen eld. Vid varje måltid serveras nybakat bröd som är varmt, det är krispigt på utsidan och mjukt på insidan och smakar jättegott. 2003.

Bild 4

Provinsen Kunar: Bibi Ayesha-skolan är belägen i en ganska stor by med 100 familjer. Barn från de fyra närliggande byarna kommer också till skolan. Undervisningen äger rum på gården utanför moskégården, alla tar av sig skorna innan man går in. Här finns då fyra flickklasser och tre pojkklasser.

Bild 5 och 6

Abida, 12 år, har röda naglar, de är hennafärgade. Färgen sitter kvar sedan den nyligen avslutade eid-högtiden. Då målade hon både handflator och fotsulor.

Bild 7 och 8

Hayat Baba-skolan, Srawsa by, Praktikaprovinzen.

Ghulam Jan var mujaheddin ("helig krigare"), blev sårad och vårdades på Röda korsets sjukhus. Han fick kontakt med Svenska Afghanistankommittén och eftersom han var utbildad lärare fick han plats i det mobila lärarlaget som reste runt i Afghanistan på den tiden.

Bild 9

Ghulam Jans hus är nybyggt. Huset består av två rum, ett för männen och ett för kvinnorna, båda helt utan möbler. Golvet är täckt av en enkel matta, längs väggarna ligger madrasser och kuddar.

Bild 10

Lärarkollegiet.

Bild 12 - 15

Den Blå moskén i Mazar-e-Sharif uppfördes på 1400-talet. Den anses vara en av de shiamuslimska viktigaste helgedomarna. 1997.

Bild 16

En kvarglömd stridsvagn från kriget mot Sovjetunionen.1997.

Bild 17

Kabul ligger i en trång dal längs Kabulfloden omgiven av snöklädda berg. Staden breder ut sig längs bergssluttningarna.

Bild 18

Kabul var fortfarande skadat av inbördeskriget som kom efter att Sovjetunionen tvingades lämna landet efter tio år, 1989, och lämnade Afghanistan i djup kris. Därefter följde ytterligare sju år av krig mellan olika krigsherrar innan talibanerna tog makten 1996. Talibanerna var totalt fem år vid makten, fram till hösten 2001. Bilderna togs 2003.

Bild 19

Bibi Fatimazuhra-skolan, i provinsen Baghlan (närmaste staden är Mazar-e-Sharif) är en flickskola uppkallad efter profeten Mohammeds dotter Zuhra och som är namnet på en stjärna.

Bild 20

Khyberpasset kopplar samman Afghanistan och Pakistan. Passet var under en lång tid en viktig handelsväg mellan Centralasien och Sydostasien - Sidenvägen.

Skyltfönstret

Den lilla familjen framför **Den Blå moskén**, 1997.